

NIEUWSBRIEF JULI 2016



Het was een echte zomermaand met af en toe een bui. Goed geregeld toch?

Alles groeide geweldig. Eerst was het heel erg warm en ongelooflijk droog - dit in tegenstelling tot de enorme wateroverlast, in vooral de zuidelijke provincies...- zodat het gras vergeelde, de planten, ondanks het vele sproeien, gingen hangen en potentiële bezoekers liever verkoeling in de zwembaden zochten.

Het was ook wel erg warm om in de tuin te werken, maar toch hebben we, samen met onze vrijwilligers, ijverig gewied en gesnoeid. Vervelend was dat onze zitmaaier moeilijkheden had en de kleine maaier het ook even liet afweten. Het gras had het al moeilijk door actieve mollen waardoor het er nou niet bepaald mooier op werd. Maar de problemen zijn weer opgelost. Op het ogenblik ziet de tuin er toch prachtig uit. De vuurtuin is mooi op kleur en in de moestuin hebben we al veel geoogst en er komt nog veel meer. Appels peren en kweeperen groeien goed en in de bessentuin zijn Japanse wijnbessen en de Amerikaanse blauwe bessen nu rijp. Dat is smullen!



De kunstwerken van keramiste Gerreke van Veen uit Dordrecht oogsten veel succes.

Geert Rolleman maakte er mooie foto's van. Ook de foto's van klaproos en kardoen heeft hij gefotografeerd, naast nog bijna 160 andere foto's. Het was moeilijk kiezen!

Ook Sabrina maakte heel mooie foto's, gewoon met haar mobieltje.



Vader en moeder ooievaar laten zich af en toe nog even zien. Ze vliegen rond, lopen in het Reestdal, kleppen en zitten soms een poosje op het nest. Bezoekers missen de jonge ooievaartjes. Jammer voor nu; volgend jaar hopen we op meer succes! Eind augustus gaan de oude ooievaars op weg naar het zuiden. De jonge ooievaars uit de buurt zijn al in grote groepen vertrokken.

In augustus hebben we nog een paar activiteiten: een groep voor de workshop OERkoken-ANDERS en het zomeravondconcert met gitarist/zanger Floyd Messina op zaterdag 13 augustus en dan is het einde van het tuinseizoen al weer in zicht. Altijd een beetje jammer want tuinliefhebbers moeten het toch vooral van de zomermaanden hebben! Maar ook in september is de tuin nog mooi en komen er een paar groepen op afspraak.