



STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015



Ronduit herfstachtig begon de maand september: veel regenbuien, storm en eikels en kastanjes die massaal naar beneden kwamen. We hadden zo graag nog een zonnige nazomer gehad! Gelukkig kregen we die toch nog want de laatste week van de maand was het heerlijk weer! Maar wat werden de nachten koud, nog maar net boven het vriespunt! Tot nu toe is er nog niets bevroren.

Tijdens de natte periode groeide het gras enorm, net als bijvoorbeeld de dahlia's die topzwaar werden en gedeeltelijk omvielen. Enkele keren per week knip ik van dahlia's en rozen de bijna uitgebloeide bloemen af om het uitvallen ervan te voorkomen. Dan blijven ze nog mooi om te zien. Er bloeit trouwens nog van alles.

Behalve de eikels en kastanjes vallen nu ook de noten en de appels. Het wordt geen grote oogst zo te zien. Onze hond Olle eet, als hij de kans krijgt, graag de wal- en hazelnoten. Hij bijt de harde bast kapot en eet dan met smaak de noot. Ook een appeltje vindt hij niet te versmaden.

De tijd van de druiven, bramen en blauwe bessen is (bijna) voorbij. Frambozen zijn er nog wel. Van de valappels maken we appelmoes. De kweeperen doen het geweldig! Vorig jaar is de boom flink gesnoeid en gaf minder fruit, maar nu hangt er heel veel aan.



Met de mooie dagen vlogen bijen en vlinders weer volop. Met de vlinders gaat het niet zo goed; dat wordt ieder jaar minder. Met onze bijen gaat het dit jaar juist wel goed.



De haan en veel van de kippen zijn in de rui. Ze zien er niet uit en de hele ren ligt vol veren. De eierenproductie loopt flink terug.

Onze hulpen hebben weer veel werk verzet: ze maakten zich wekelijks heel nuttig met gras maaien, snoeien, wieden,

graskantjes fatsoeneren... zodat wij en anderen van de tuin kunnen genieten. Een paar weken terug kwam de laatste groep tuinbezoekers van dit jaar en het was gelukkig droog tijdens de rondleiding. Nu is het seizoen echt voorbij, maar het wordt geen winterslaap voor ons. Er moeten struiken en vaste planten worden gescheurd en verplaatst. En er moet nog steeds gesnoeid worden om er voor te zorgen dat voldoende licht en zon het gras en de borders kan bereiken...

De laatste dagen was het vroeg in de ochtend mistig (zie de bijbehorende foto's). Die mist gaf een bijzondere sfeer in de tuin: een mysterieuze stilte die af en toe verbroken werd door het neerploffen van een noot of een appel. De ganzen die overvlogen hoorden we wel maar zagen we niet.



En als op zo'n dag de mist dan optrekt en de zon komt er door, wat is de wereld (direct om ons heen) dan een plaatje! Was het overal maar zo vredig...