

STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF MEI 2016



Wat een schitterende groei- en bloeimaand met heel veel mooie dagen!



Achter elkaar kwamen de fruitbomen in bloei; als eerste de amandel en de pruim, gevolgd door appel- en perenbomen. Daarna de enorme kastanje en als laatste de kweeper en de mispel. Wat een feestelijk gezicht! Nu is meeste bloesem voorbij. Hier en daar ligt nog een bruin verkleurd bloesemtapijt op de grond.



In de rest van de tuin kwamen ook de rododendrons in meerdere felle kleuren tot bloei, evenals de brem en talloze andere planten; een ware explosie!

Na een pitte regenbui, na enkele weken nauwelijks regen, gingen de dahlia's het ook eindelijk doen. Fantastisch, zo mooi als alles wordt; vogels fluiten, zingen, kwinkeleren en klepperen en de koekoek is ook weer terug.



Uiteraard probeerden we, samen met onze hulpen weer het onkruid de baas te blijven. Dat lukte maar gedeeltelijk, hoewel iedereen erg zijn of haar best deed. Maar ook al is de tuin nog niet helemaal 'schoon' (en dat is eigenlijk nooit het geval), het is toch echt genieten om er doorheen te lopen. Ook het naastgelegen Reestdal is schitterend: eerst geel van de paardenbloemen, daarna lila van de pinksterbloemen, weer geel, maar toen van de boterbloemen. Als laatste,

voordat er gemaaid zal worden (na 15 juni), rood van de veldzuring en wat paarsachtig van de bloeiende grassen. Die grassen stonden aan het eind van de maand 1 tot 1,5 m hoog!

Deze maand is Gerreke van Veen met haar man Marco vanuit Dordrecht naar De Kruidenhoeve gekomen om in de tuin prachtig keramiek neer te zetten. Alle werkstukken staan langs de wandelroute en zijn stuk voor stuk 'plaatjes'!

De ooievaars kregen 3 jongen die ergens eind april uit het ei gekropen moeten zijn. Het leek goed te gaan met ze en ze groeiden flink, maar er heeft zich een **ooievaarsdrama** voltrokken. De laatste week van de maand zagen we weinig activiteit op en rond het nest en we hoorden weinig geklepper. Het viel ons op dat we de jonge ooievaartjes eigenlijk al een tijdje niet hadden gezien. Wat was er loos? Op 31 mei hebben we de ladder tegen het nest aan gezet en is Sabrina naar boven geklommen. Het leek echter beneden al duidelijk: je rook ze.... En inderdaad, in het nest lagen 3 dode ooievaartjes, al in verre staat van ontbinding. Hoe dat kan? Het is gissen. Misschien is een virus de oorzaak of hebben de ouders, vanwege de droge tijd, steentjes gevoerd? Heel jammer, ook voor onze bezoekers!





Komende maand zal het druk zijn in en rond de tuin: nog verschillende tuinclubs zullen De Kruidenhoeve bezoeken, op 18 juni hebben we de OPEN DAG, samen met buurtgenoten onder de naam TUIN-KUNST-TECHNIEK en op zondagmiddag 26 juni treedt ons TUINKOOR op met een muzikale tuinwandeling. En natuurlijk hopen we op mooi weer!

Tussendoor hebben we af en toe een groepje enthousiastelingen voor het OERkoken-ANDERS. Nee, saai is ons leven nooit.