

NIEUWSBRIEF JANUARI 2016



Ja, het werd toch nog even een beetje winter met wat sneeuw, hagelbuien en flink wat ijzel. Om de boerderij was het spiegelglad en het was meteen over met de bloei van onder andere kerria. Even pas op de plaats! Al met al was het maar een paar dagen en toen was de winter weer voorbij. We beleefden de laatste weken zowel lenteachtige, als herfst- en winterdagen, en dat allemaal in één maand! De laatste dagen waren vooral nat met heel veel wind.

De borders liggen nog vol blad dat we in de wintertijd altijd laten liggen ter bescherming van de vaste planten. Het ziet er wat somber uit. Mollen houden huis in het gras en onze hond Olle maakt het nog erger door op die plekken in rap tempo grote gaten te graven. Op zoek naar de mol? Na iedere storm liggen er weer veel dode takken overal in de tuin. Eigenlijk ziet het er in deze tijd van het jaar niet uit! Maar daar gaat zo langzamerhand verandering in komen want de krokussen doen het goed en op een zonnige dag stralen ze! De sneeuwklompjes hebben witte knopjes en zullen bij de eerstvolgende zonnige dag open gaan. De bloemen van de helleborussen zijn nu ook uit, net als de winterakonietjes en de paarse dovenetel. De lage mahonia planten bloeien nog niet maar onze oudste mahonia, een hoger soort, staat nog steeds in bloei. Ik zag ook al een roze primula bijna in bloei. Het gaat de goede kant uit! Over niet al te lange tijd zal de tuin weer heel mooi zijn!



Onze vrijwilligers, Martin en Henny zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met

blad- en takken ruimen, snoeien en schoffelen. Natuurlijk blijft er hier altijd werk. Martin gaat ons helaas na bijna 5 jaar verlaten. Erg jammer voor ons; hij heeft ons altijd geweldig geholpen met allerlei klussen. We zullen hem missen! Martin gaat nu vrijwilligerswerk dichterbij huis doen en we wensen hem daarbij veel succes! We hopen natuurlijk dat zich nieuwe vrijwilligers zullen melden!



Intussen zijn Piet, Tineke en Henk bezig om de binnenkant van het theehuis 'op te pimpen'. Het wordt wat gezelliger en praktischer. Het moet klaar zijn voor 6 maart want dan hebben we een huiskamerconcert (gitaarmuziek) en in de pauze verhuizen we met z'n allen naar het theehuis.

Het is even afwachten of we nog winter krijgen of dat het voorjaar de komende maand zal doorbreken...

We kijken uit naar de ooievaars en hopen dat ze aan het eind van de maand zullen arriveren.