

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015



Een bijzondere herfst in november; soms dichte mist, soms nog een lekker zonnetje en het bleef maar zacht! Maar ook storm en regen.



Een beetje nachtvorst in combinatie met veel wind zorgde ervoor dat er erg veel blad van de bomen viel. Met dat blad zijn vooral Martin en Henny in de weer geweest. Vele kruiwagens vol hebben ze weggewerkt. Ook Joop, Luuk, Fred en Lex hebben zich op dat gebied dapper getoond. Bovendien zijn zij nog bijna een hele dag bezig geweest om met een gehurd apparaat de enorme bergen snoeihout van de vorige maand te verhakselen.

Met Tineke en Piet werken we gestaag door aan het opschonen en opnieuw inplanten van enkele borders. Dat wordt steeds moeilijker omdat veel vaste planten zo langzamerhand 'ondergronds' gaan of al zijn. De rest moet in het voorjaar gebeuren.

Door het zachte weer stond de wonderboom, die dit jaar slechts een hoogte van 80 cm behaalde, nog steeds overeind. Pas op 21 november, na een eerste echte nachtvorst van ca 3 graden, ging de plant ter ziele.

Omdat het weer zo zacht bleef hadden we nog best veel bloei in de tuin. Geraniums, goudsbloemen en rozen bleven maar bloeien. Daarnaast zien we alweer bloemetjes van winterjasmijn, viburnum en de kleine prunus.



Willem oogstte de knollen van de yacon, lekker om rauw te eten. De broedbolletjes die er aan zaten worden volgend jaar weer gepoot.

De laatste kweeperen zijn van de boom en gedeeltelijk geruimd voor ander fruit of verwerkt tot moes of jam. Een enkele framboos zit nog aan de struik en mispels hangen ook nog aan de boom.



De pindakaas en vetbolletjes hangen weer in de boom bij de keuken en het is altijd verbazingwekkend hoe snel de vogeltjes dat in de gaten hebben. Het is weer een af- en aanvliegen van de verschillende snoepers.

Eind november zagen we nog een actieve Atalanta die zich in het herfstzonnetje koesterde. Ook de bijen vlogen op zonnige zachte dagen nog volop.

De kippen raken door hun periode van rui heen; een enkele kip legt nog wel eens een ei.

In het Reestdal, net achter de tuinen liep ik met hond Olle -zoals altijd aan de lijn!- toen er plotseling twee reeën uit het bosje bij het Jodenvonder (bruggetje over de Reest) voor ons langs schoten. Een mooi gezicht! Olle had er graag achteraan gegaan.... maar dat mocht hij niet van mij!

Het is, ondanks het vele blad en het snoeihout dat verwerkt moest worden, toch een rustige tijd voor de tuin. Ook met de B&B is het rustig. Het is vooral een tijd om binnenshuis plannen te maken zoals bijvoorbeeld het samenstellen van het programma voor 2016. En dat is inmiddels rond.

