

## NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015



Het was een bijzondere maand; aan het begin en het einde was het prachtig herfstweer, maar tussendoor hadden we wel erg mistige en sombere dagen. Er waren al nachten bij met een beetje vorst, maar tot nu toe bleven de planten overeind. Regen en wind hadden we niet erg veel, dus klagen doen we niet. En de herfstkleuren zijn prachtig. Vooral het rode blad van de moerasesik en van een bijzondere kardinaalsmuts vlamden! Dat is echt genieten!



Het was een tijd van oogsten: appels hadden we niet al te veel, maar die kregen we van andere appelboombezitters, en peren al helemaal niet. De notenooft viel uiteindelijk erg mee. Wel vielen de noten veel later dan andere jaren, dat scheelde meer dan twee weken.

Eikels en kastanjes vielen massaal en menig kind ging met zakkenvol huiswaarts. 'Leuk voor op school.' zeiden hun moeders dan meestal.... De kweeper deed het weer geweldig!

Tamme kastanjes vallen nu ook. De kleintjes gaan naar onze dieren, ezel Midas en lama Thomas. Ze smullen daarvan. De grotere exemplaren gaan voorlopig in de diepvries.



In de tuin is door Renko op deskundige wijze gezaagd en gesnoeid. Enkele (dode)

bomen zijn geveld en het werd veel lichter in de tuin. Op een gegeven moment lag de hele tuin vol met stukken boomstam en takken. Het is onvoorstelbaar hoe alles in de tuin in de loop der jaren is gegroeid en nog groeit. Met name door Martin, Sabrina en Henny zijn enorm veel takken verslept naar de parkeerwei en de wal.



De dahlia's zijn geroid. Eikels en kastanjes worden, en moeten nog worden, bijeengeharkt en naar de wal verplaatst. En dan het gevallen blad...

Bert heeft voor de laatste keer dit jaar het gras gemaaid. Met Tineke en Piet zijn we borders aan het opschonen en herinrichten. Al met al nog werk genoeg.

