



STICHTING DE KRUIDENHOEVE  
Biologische (kruiden)tuinen  
Anneke en Willem Smits  
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug  
Tel.: 0523-656049  
k.v.k. 41023202  
bank: NL28RABO0153942916  
E-mail: info@kruidenhoeve.nl  
Website: www.kruidenhoeve.nl

## NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016



Het Tuinkoor van De Kruidenhoeve repeteerde al maanden voor het jubileumconcert op zondagmiddag 27 november in de huiskamer van De Kruidenhoeve. De week daarvoor had het koor een optreden in een bejaardentehuis. Voor beide optredens moest een geheel eigen programma worden ingestudeerd. Het is allemaal gelukt en we hadden er een goed gevoel bij. Voor het jubileumconcert kwamen ook oud-leden van het Tuinkoor en het had daardoor ook een beetje het karakter van een reünie. Alles bij elkaar was het een geweldige happening! Helaas hebben we geen foto's van het optreden.



Na nog een paar aardige dagen aan het begin van de maand stortten de dahlia's in, viel het blad extra hard en was alles wit bevroren. Het was even wennen! De herfsttuin werd langzaam een wat saaie wintertuin. Hoewel...., nog lang geen kale eiken! Wel een flinke najaarsstorm! Stoelen, emmers en heel veel blad vlogen door de tuin. Er kwam ook van alles aanwaaien over het omringende land. Echte schade hadden we gelukkig niet.

Deze maand bracht ons weinig regen, aardig wat zon, een aantal heldere, maar koude dagen en nachten (tot -8 graden!) en een aantal prachtige zonsondergangen.



Het sierappelboompje Red Sentinel draagt dit jaar heel veel appeltjes. De takken buigen ver door en een paar takken zijn zelfs gebroken maar blijven nog wel aan de boom hangen. Na de winter zullen we de boom weer in model moeten zien te krijgen. De poel die enige tijd geleden geschoond is door een iemand met een kraantje ziet er nu niet mooi uit; de oevers zijn kaal en het water is nog steeds niet mooi helder. Tegen het voorjaar zal alles weer bijgekomen zijn.

omen zijn.

De fruitoogst is grotendeels voorbij. Alleen de mispel draagt nog wat vruchten. In de moestuin is nog wel wat te halen. De yacon-planten leverden mooie knollen die nu in de koude kas zijn



ingegraven. Veel niet-winterharde planten zijn ook naar de kas verhuisd. Een blauwe regen, die wij niet hebben geplant en die op een ongelukkige plek in de tuin staat (waarschijnlijk komen aanwaaien of via vogels daar terecht gekomen), hebben we rondom los gestoken om later te verplanten.



De kippen zijn al een tijd helemaal van de leg, veel vogels doen zich te goed aan de pindakaas. En wij moesten snoeien, bollen poten en blad harken. Onze vrijwilligers waren en zijn er ook druk mee, net als broers, Joop en Fred en zwager Lex, die een paar dagen voor het jubileumconcert kwamen helpen.

Verder is het een redelijk rustige tijd.

