

NIEUWSBRIEF MAART 2017



Het was genieten in maart!

Het begon wel wat koud, nat en stormachtig, maar wat hebben we heerlijke dagen beleefd!

We boften het eerste weekend met het boomzaag- en snoeiwerk van neef Renko en we boften weer met de vrijwilligers dag van NLdoet toen we met een groepje van een man/vrouw of 10 de takkenzooi konden aanpakken en blad uit de borders harken. Tenslotte was het ook de laatste dagen van maart prima weer toen mijn broers Joop, Luuk en Fred en zwager Lex hier waren om een nieuwe constructie te maken voor het zeil boven het terras van het OERkoken-ANDERS. Ook kon er nog steeds blad uit de borders worden geharkt en kon voor de eerste keer gras worden gemaaid.



Deze maand veranderde de tuin van zeer kaal naar vriendelijk teergroen en vrolijk kleurig. Helleborus kwam in bloei, net als mahonia, forsythia, speenkruid, bosanemoontjes, krokussen, narcissen, blauwe druifjes, hyacinten, longkruid, klein maagdenpalm, camellia en ga zo maar door...! Ook de (bittere) amandelboom bloeide prachtig roze (foto's Sabrina).



De ooievaars (Geert Rolleman) broeden al enkele weken. Afgelopen maand hebben nog veel vogels, o. a. de specht (Marion), flink van de pindakaas en vetbolletjes gesmuld!

Waar het blad uit de borders is weg geharkt kan nu flink worden gewied, ge- en verplant.

Onze poel is, nadat die vorig najaar geschoond werd, nog steeds erg kaal en er lijkt weinig leven in het water te zijn. Sabrina liet er een stel kikkers in los. We kijken uit naar kikkerdril en dikkopjes.

Voor het theehuis zijn Harm en Willem druk in de weer geweest met zand, tegels, eco-rasters en zwarte grond. Nu het gras nog....

Het is nu een heel drukke tijd, maar met het mooie voorjaarsweer is het heerlijk om buiten lekker bezig te zijn. Alles moet er voor de zomer natuurlijk weer goed uitzien!

