

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019



De zomer is al weer voorbij en de herfst heeft duidelijk z'n intrede gedaan.

Er zijn veel takken en al heel veel blad gevallen, net als appels, peren en vooral noten, noten en nog eens noten... De walnoten van vorig jaar zijn nog maar net op en we hebben alweer een enorme nieuwe voorraad die in de woonkamer ligt te drogen in kratten.

De druiven waren weer lekker en de kweeperen zijn nu ook rijp. Van de vijgenstruiken hebben we ook een aardige oogst gehad. Nog zitten de struiken vol met kleine vijgen, maar die zullen niet meer rijpen. De (sier)pompoenen en courgettes gaven een kleurige oogst en liggen nu nog voor het theehuis mooi te zijn.

Veel mensen hebben deze zomer plezier beleefd aan onze tuin en de diverse activiteiten. Ook in september hebben we nog een paar groepen gehad. Het weer was soms heerlijk en soms helemaal niet; net als eigenlijk de meeste tijd van het jaar. Ook de herfst heeft z'n mooie kanten. Denk maar aan die warme bladkleuren.

Na de zomer zou onze leasepony Moomin weer teruggaan naar haar eigen wei in Zuidwolde. Daar liep ze altijd met andere dieren. Nu zijn daar geen andere





dieren meer en die komen er ook niet meer. Wij kunnen Moomin niet houden en dus wordt er gezocht naar een oplossing. Waarschijnlijk is er een familie in Balkbrug die Moomin bij haar kudde van paarden en pony's wil opnemen. We hopen dat het lukt.

De afgelopen jaren hebben we geregeld hulp gehad van mensen van het AZC die, samen met begeleider Gert, ons hielpen met tuinklussen zoals snoeien, zagen, blad ruimen en b.v. de tuin voorzien van compost; altijd nuttig werk waar we echt mee geholpen waren.



Omdat Gert nu gaat werken met een taalprogramma, ook voor vluchtelingen, hebben we afscheid van hem moeten nemen. Heel jammer, want Gert is een aantal jaren als vrijwillige medewerker enkele middagen per maand met diverse mensen van het AZC actief geweest bij De Kruidenhoeve. Gert werkte altijd mee en dat stimuleerde de mensen. Ondertussen werd er Nederlands (en Engels) gesproken. En het was ook altijd erg gezellig. Heel erg bedankt, Gert! We zullen je missen! Omdat er nog geen opvolger is voor Gert moeten we het voorlopig even zonder de mensen van het AZC doen.



Maar gelukkig hebben we nog Sabrina, die ons meestal wekelijks komt helpen, net als Omar en Fleur. En Colin komt met zijn opa gras maaien. We houden ze in ere!

Er bloeit nog van alles in de tuin: kleurige dahlia's, herfstasters in verschillende tinten, diverse soorten heliantus, siertabak, rozen, sedums, scharnierbloemen, het loodkruid met intens blauwe bloemetjes en nog veel meer. Sommige planten bloeiden voor de tweede keer zoals b.v. het kattenkruid, dat echt weer uitbundig staat te bloeien! Kortom: het is nog (na)genieten!