



STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF OKTOBER



Het was een maand van oogsten: vele kilo's noten, appels, (stoof- en kwee-)peren, frambozen, kiwibessen en ga zo maar door! Na veel regen kregen we aan het eind van de maand nog prachtig herfstweer; overdag veel zon maar lekker fris en 's nachts al temperaturen rond en zelfs een paar graden onder 0. Even wennen! Nu de zomertijd voorbij is, is het al vroeg donker. Ook weer wennen.

Er viel heel veel regen en het water in de pool steeg weer ouderwets. Het Reestdal werd hier en daar weer drassig zoals in vroeger tijden. De ergste droogte lijkt een beetje voorbij.

We zijn weer aan het veranderen en verbeteren van verschillende tuingedeelten. Er worden struiken uitgegraven en verplaatst. Dat doen we o.a. samen met hulp van vrijwilliger Omar. Stagiaire Marion is afgelopen zomer bezig geweest met de inventarisatie van de kruiden langs het kruidenpad. Zij heeft daar duidelijke





bordjes voor gemaakt met de naam en toepassingsmogelijkheden. Fleur heeft plantjes gestekt en wiedt vooral onkruid in de moestuin. Sabrina is overal inzetbaar. Ton en Collin hebben het gras dit jaar voor het laatst gemaaid.

Onze 'leasepony' Moomin is voorlopig op proef bij een familie met meerdere paarden in Balkbrug. We hopen dat hij de proefperiode goed doorstaat en daar een fijn plekje krijgt.



Nu het kouder gaat worden zien we heel veel groepen ganzen overvliegen naar hun winterverblijven. Bij ons zijn de kippen in de rui. Eén van de twee kuikens blijkt een haan te zijn. Hij is van het soort Araucana (dit kippenras legt lichtgroene eitjes) en we moeten voor hem, te zijner tijd, een goed tehuis vinden (niet voor de slacht!).

Na de eerste nachtvorst is het gebeurd met de dahlia's en veel andere bloeiers. De knollen moeten uit de grond en de bollen moeten de grond in. Rozenstruiken hebben nog steeds bloemen en knoppen. Hier en daar hangen nog de mooie zaden van de kardinaalsmuts en de blauwe monnikskap bloeit nog heel mooi!

