

NIEUWSBRIEF MAART 2020



Wat een bizarre maand!



Begin van de maand waren we nog heel druk met het maken van een nieuw ooievaarsnest, want dat moest, zo mogelijk nog voor het broedseizoen, klaar zijn. Er waren al veel nesten in de buurt bezet, maar de jonge ooievaars moesten nog uit het zuiden komen. Op een nieuwe plek werd een gat gegraven om de paal in te zetten waarop dan het nest moest komen. Het nest zelf was bijna klaar. Buurman Arend laste een ijzeren rand bovenop het nest en er moest alleen nog een laatste rand van wilgentenen om de ijzeren rand gevlochten worden. En toen sloeg het coronavirus in alle hevigheid toe. Dat virus dreigde al een poosje maar leek nog ver weg. Maar ineens stond alles stil en alle bijeenkomsten werden afgelast. Wolter, die ons zo

goed had geholpen om zover te komen, kwam voorlopig niet meer. Sabrina en Vincent werkten nog wel de rand van het nest af. Alles is zo blijven staan, waarschijnlijk tot na 1 juni... Op ooievaars hoeven we dit jaar niet meer te rekenen, maar voor volgend jaar zijn we waarschijnlijk mooi op tijd.



Harm maakte een begin met het verbeteren van de paden voor rolstoelgebruikers. Maar ook dit werk blijft liggen tot na de crisis.



NL-doet is bij ons, in overleg met de betrokkenen, op vrijdag 13 maart nog wel door gegaan. In de ochtend was het ijskoud door de stevige oostenwind en het regende een beetje, maar in de loop van de dag werd het beter. We waren met een man of 10 en er is flink gewerkt. We hielden afstand en wasten goed de handen en zo verliep alles nog vrij normaal. Maar daarna ging alles echt op slot.

Wij boften want we hoefden niet binnen te blijven. De tuin geeft veel werk en daar hebben we ons dan maar op gestort.



In februari hebben we de ene storm na de andere gehad en ook in maart was het vaak stormachtig weer. In de tweede helft van de maand was er veel zon. De wind bleef uit het oosten en noorden waaien en het was daardoor erg koud. Ook kregen we nachtvorst (de hele winter bijna niets) en de grond werd erg droog. Het nieuw ingezaaide gras moest beregend worden. De tuin kwam tot leven; vogels lieten zich horen en bouwden aan nesten en langzamerhand werden bomen en struiken voorzichtig groen. Sabrina maakte prachtige foto's van alles wat tot bloei kwam.



Hoe het deze zomer met de tuin zal gaan? Niemand die het weet. Voorlopig gaan we er van uit dat we in juni open kunnen gaan... Onze B & B ligt er verlaten bij en het appartement heeft ook betere tijden gekend.

Heel veel mensen zijn ziek, zitten in isolement of voelen zich eenzaam. Maar het kan niemand ontgaan dat de lente is begonnen en iedereen zou er graag van willen genieten...Dat zal niet meevallen als je niet naar buiten mag en geen bezoek kunt ontvangen. We hopen dat de wereld deze crisis spoedig te boven zal komen!

