



STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Telefoon 0523-656049
kvk 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020



Het bleef maar zacht. Alles groeide en bloeide maar door: klapprozen, zelfs een lavendelbloempje, komkommerkruid, cichorei, O.I. kers, de pelargoniums in de bloembakken, nog wat frambozen en ga zo maar door. Maar de grootste verrassing was de vuurrood bloeiende ananassalie (*Salvia Élégance*). Normaal gesproken hadden we die al lang in de koude kas gezet om te overwinteren, maar omdat het zolang zacht bleef konden we er nu in de tuin van genieten! Tot de laatste dag van november ging dit maar door, maar op 30 november was alles wit berijpt; we hadden nachtvorst van ca -5 graden. Het was even wennen want het was echt koud!

Er zijn dit jaar heel veel eikels gevallen en dat zou erop wijzen dat we een heel strenge winter krijgen... Zou het echt waar zijn? Dat hoop ik niet want voor het eerst heb ik bijna alle dahlia's in de grond laten zitten. Een paar bijzondere soorten heb ik er wel uit gehaald en met de ananassalie was ik ook net op tijd.



En natuurlijk viel er nog massaal blad. Vanwege de aangescherpte corona-regels kwamen mijn broers en zwager niet om te helpen met het bladruimen. Gelukkig hadden we onze tuinhulpen: Roelof, Sabrina, Vincent en Geerte die nog maar kort in Balkbrug woont. Het was deze maand nog steeds snoeien, de wal om de tuin versterken met takken, houtzagen of dunne takken versnipperen en vooral bladruimen. Als het erg

koud is zorgt het bladharken ervoor dat je warm wordt en blijft. Daar zullen we ook in december nog volop mee bezig zijn.

In de laatste week van de maand liep ik met mijn kruitwagen langs de poel toen ik iets bij het water hoorde. Een rat misschien? Nee, het bleek een groter dier; een marterachtige. Het beest leek niet bang, keek me aan en liep rustig weg, op ongeveer 2 meter afstand. Helaas had ik mijn mobieltje niet bij me om een foto te maken.



Googelen leverde op dat het een bunzing zou kunnen zijn, maar die blijken wat groter te zijn. Het zou ook een (ontsnapte of losgelaten) nerts kunnen zijn..., maar er is volgens mij geen nertsenfarm in de buurt. Na die dag, ongeveer een week geleden, heeft hij zich niet meer laten zien.

Bij het Jodenvonder, achter onze tuin, in het Reestdal, ontdekte Sabrina uitwerpselen van een otter. Een otter schijnt zich niet snel te laten zien, maar is wel een marterachtige.



In de moestuin staat niet veel meer: winterwortels, boeren- en palmkool. Nadat Vincent een groot deel van de moestuin van ongewenst kruid had ontdaan heeft Willem in de kale stukken winterrogge als groenbemester gezaaid. Het gewas staat ook al boven de grond. Verder heeft Willem een deel van de zoete aardappels geroid. De oogst viel helaas tegen. De yacon is ook geoogst en ook die viel wat tegen.



**) Alle foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Sabrina.*