



STICHTING DE KRUIDENHOEVE
Biologische (kruiden)tuinen
Anneke en Willem Smits
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
Tel.: 0523-656049
k.v.k. 41023202
bank: NL28RABO0153942916
E-mail: info@kruidenhoeve.nl
Website: www.kruidenhoeve.nl

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020



Het bewogen jaar 2020 ligt achter ons en we kijken er met z'n allen met gemengde gevoelens op terug... We zullen deze corona-tijd niet snel vergeten. Laten we hopen dat het nieuwe jaar beter zal verlopen!



Hier, op het platteland, hebben we het niet slecht (gehad). Wij konden en kunnen nog altijd gewoon naar buiten en lekker werken in de tuin. Bewegen in de buitenlucht; prima toch! En met onze hulpen op afstand, is er veel gedaan. Nu is het even vrij rustig en kunnen we even wat bijkomen. Vrijwel al het afgefallen blad is nu van het gras verwijderd, ligt op de wal of in de borders. Wat er nu nog aan blad valt is de moeite niet.

In december hebben we niet veel anders gedaan dan snoeien, bladruimen en zaden voor het komend jaar uitzoeken. Het weer was overwegend zacht, nat en af en toe stormachtig. Het Reestdal werd weer ouderwets drassig. In de tuin hadden we daar geen last van, maar onze dieren, lama Thomas en schaap Yvon, lopen het gras in de weiljes op sommige plekken kapot en op die plekken wordt het erg modderig.

Veel vogels doen zich tegoed aan de pindakaas. Het zijn vooral mussen, kool- en pimpelmeesjes. Een vrouwtjesspecht komt ook dagelijks enkele malen foerageren. Maar met de laatste ging het bijna mis. Half december zat ik op kantoor aan de computer te werken toen ik werd opgeschrikt door een harde bons tegen het raam. Dat kon geen klein vogeltje zijn. Het bleek onze specht. Ze lag op de grond, knipperde met haar oogjes en ook haar snavel bewoog nog. Wat kon ik doen? Een druppeltje Bach Rescue! Toen ik daar een halve minuut later mee aankwam leek de vogel dood. Niets bewoog meer; oogjes en snavel waren dicht. Ik heb toch een druppeltje op de snavel laten vallen in de hoop dat het druppeltje toch in de snavel zou lopen... Ongeveer een kwartier later ging ik naar buiten om te kijken hoe het ging



en op dat moment vloog ze weg! Of het door het rescuedruppeltje kwam? Natuurlijk is dat niet met zekerheid te zeggen, maar het zou kunnen!
Ze liet zich een paar dagen niet zien, en we dachten al dat ze alsnog aan de klap was bezweken, maar nu komt ze weer als vanouds snoepen van de pindakaas.
Overigens: een mannelijke specht hebben we al in geen maanden gezien...

Alle december feestdagen zijn inmiddels voorbij en we kijken uit naar een nieuw jaar waarin we, en dat hopen we van harte, weer 'normaal' kunnen leven.

