

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021



Februari vorig jaar schreef tuingoeroe Romke van de Kaa een krantenartikel met de titel 'Nieuw klimaat, nieuwe tuin'. Dankzij onze zachte winters konden we gaan denken aan planten als b.v. mimosa. 'Leuk', dacht ik. En..., het voordeel van die zachte winters was ook dat dahlia's in de grond konden blijven. Dat zou een hoop werk schelen!

Nou, we hebben het geweten! Ineens werden er veel sneeuw en vorst verwacht. Begin februari viel het nogal mee. Het was overwegend grijs, er was een beetje regen, ijzel, een beetje sneeuw, ijskoude wind, maar het werd pas heftig toen het op zondag 7-2 begon te sneeuwen. Een paar dagen daarvoor had ik nog snel de dahlia's afgedekt met hooi en bobbeltjesplastic. Er viel heel fijne stuifsnegew die door de ijzige, snerpemde wind werd opgestuwd tot sneeuwduinen, soms bijna een meter hoog!



Ons toegangsweggetje was niet meer begaanbaar; we werden ingesloten door de sneeuwduinen. Tweemaal hebben onze boerenburen ons moeten bevrijden met behulp van een trekker met shovel of bakje.

Enkele dagen konden we er met de auto niet of nauwelijks door en toen het na een week ging dooien duurde het nog wel een dag of tien voordat alle sneeuw weg was verdwenen. Maar heel veel mensen genoten van de sneeuw, net als van de vorstperiode erna toen de schaatsen uit het vet konden.

Ineens was het ook weer afgelopen en belandden we in een vroege lente; ook heerlijk! Onder de sneeuw kwamen kleurige krokussen vandaan en samen met de sneeuwkllokjes, speenkruid en helleborussen was de tuin op sommige plekken heel fleurig.



De vogels aten en eten nog steeds gretig van de pindakaas en vetbolletjes. Eenmaal liet zich ook weer een mannetjesspecht zien. Plotseling zat er een sperwer in de buurt van de pindakaas, maar het was hem natuurlijk te doen om de vogeltjes. Gelukkig, waren die snel verdwenen. Er zijn hier verschillende soorten roofvogels in de buurt. Je ziet ze geregeld rondcirkelen.

Overal in de omgeving zitten er ooievaars op de nesten, behalve bij ons..., maar op donderdag 25-2 zaten er 2 klepperende ooievaars op het nest. Een derde ooievaar cirkelde erboven. Hoera! Maar helaas, na die ene keer hebben we ze niet meer gezien. We geven de moed nog niet op!



Henk heeft het nieuwe toegangshek geplaatst. Er moet nog een hek naast komen om het hele stuk af te sluiten. Het ziet er mooi en degelijk uit.

Op het ogenblik is er heel veel werk te doen in de tuin. Ieder jaar hebben we in maart de vrijwilligers dag van NL-Doet, maar vanwege corona is die dag uitgesteld tot eind mei. Op

zo'n dag worden heel veel klussen geklaard die we nu met onze eigen vrijwilligers moeten zien te rooien. Het wordt hard werken!

- De bloemenfoto's zijn van Sabrina,
- De sneeuwfoto's van De Kruidenhoeve.

