

NIEUWSBRIEF APRIL 2021



Bijzondere symphilum



Bijna uit



Pinksterbloem

Eind maart genoten we van heerlijk lenteweer! Wat viel het tegen toen we begin april te maken kregen met ijskoude wind vanuit het Noordpoolgebied, hagel- en sneeuwbuien!



Vuurtuin

Ook dat ging weer voorbij; en er kwamen zonnige dagen, maar er bleef een koude wind waaien vanuit het noorden. Soms hadden we wel eens een lekkere dag met veel zon en weinig wind en af en toe regende het wel, maar over het algemeen was het een koele, droge maand. Willem was aardig in de weer met sproeien, net als Sabrina.

Een deel van de tuin ziet er al heel goed uit. Sabrina heeft, soms met hulp van Vincent, het achterste deel van de tuin en rond de poel, al aardig op orde gemaakt. Roelof bemoeit zich o.a. met de graskanten en de (klinker- en tegelranden)randen om de borders. Meestal moeten die randen, vanwege verzakking, opgehoogd worden. Dan ziet dat er meteen verzorgd uit. Geerte neemt iedere week een stuk border onder handen.



Madeliefjes



Foto Geerte

Om het onderhoud van de tuin iets te vereenvoudigen hebben we een aantal grote tegels in het gras weggehaald en op die kale plekken gras gezaaid. Het pas ingezaaide gras wilde niet erg groeien. Gelukkig kregen we aan het eind van de maand een paar flinke buien en daarna weer zon. Langzaam verschijnen er nu steeds meer grassprietjes. Het komt dus wel goed.

Op ons ooievaarsnest strijkt zo nu en dan een ooievaar neer, zit er een tijdlang zijn veren te poetsen en over de omgeving uit te kijken, om vervolgens weer weg te vliegen. Geerte was dichtbij

het nest aan het wieden, toen er een ooievaar arriveerde. Ze maakte er, tegen de zon in, een mooie profielfoto van.

We hebben er 2 jonge hennen bij en ook een oude die we er gratis bij kregen. De jonge kippen leggen nog niet en de oude ook (nog) niet of, waarschijnlijker, niet meer... Ze mag bij ons van haar oude dag genieten.



Longkruid



Poel



Vergeetmijnietjes

Bij de pindakaas is het altijd een drukke bedoening. Doorgaans zitten er veel mussen, die zich ook altijd tegoed doen aan het graan wanneer de kippen worden gevoerd. Verder zijn er natuurlijk grote bonte spechten en kool- en pimpelmeesjes. Een enkele keer probeert een roodborstje wat van de pindakaas te snoepen. Sinds kort zien we, heel af en toe, een vink, die normaal op de grond foerageert, bij de pindakaas. Ook een merel heeft het lekkers ontdekt en die komt nu vrij vaak. Een merel hoort ook op de grond zijn voedsel te zoeken. Het lijkt ons dus wel bijzonder! Dan komt ook nog de sperwer zo nu en dan langs, niet voor de pindakaas, maar voor de vogeltjes... Het lukt hem, gelukkig voor de vogeltjes, nog steeds niet om er een te verschalken.

Ooievaarsfoto van Geerte. Helleborus en blauwe druifjes van De Kruidenhoeve, maar de meeste foto's zijn weer van Sabrina



