

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021



Wat een verrassing, die heerlijke nazomerdagen! Na die natte augustusmaand was het een verademing dat we konden genieten van heerlijke dagen.

Zelfs de ooievaars leken erdoor verrast. Zakken ze, normaal gesproken, eind augustus af naar het warmere zuiden, deze keer zagen we op 12 september nog 3 ooievaars in het weiland van onze burens. Inmiddels zijn ze wel vertrokken. Het mooie weer lokte ook heel veel vlinders zoals de atalanta, dagpauwoog, bruin zandoogje en gehakelde aurelia. Afgelopen zomer zagen we er echt niet zo veel tegelijk als in de afgelopen maand. Sabrina maakte er mooie foto's van (zie bovenaan).



Ook opvallend is dat alles nog zo groen is. Alleen de kastanjeboom vertoont nu wat geelbruin verkleurd blad.

De frambozen doen het nog steeds geweldig! Een deel van de appels hebben we geoogst. De ouderwetse jutteperen hebben het uitstekend gedaan, net als de kweeperen. En nu vallen de noten massaal. Het lijkt weer een goede oogst te worden. Er is wel een beest

actief die de noten aanvreet. In sommige noten zitten flinke gaten, maar voor muizenbekjes zijn de gaten te groot. De boosdoeners kunnen eksters of kraaien zijn, maar die zie je hier haast niet. Vorige week zag ik een eekhoorn in de buurt. Gelukkig zijn de meeste noten wel gaaf.



En met dat heerlijke weer- niet te warm en niet te veel wind- was het ook nog eens lekker tuinieren. Onze nieuwe vrijwilliger Jos heeft samen met Roelof, Geerte en Sabrina weer veel kunnen doen.

Kortom: we zijn tevreden over de maand september waarin nog veel bloeide maar er voorzichtig toch wat herfstige kleuren verschenen. De laatste dagen van de maand waren ook al aardig herfstig met veel wind en soms pittige buien. De kleurige foto's zijn weer van Sabrina.

En de nazomerimpressie maakte Roelof.

<https://www.youtube.com/watch?v=bMFskwLdJNA>

